



Hallo allemaal!

De vakantie is voorbij en ik hoop je weer te kunnen vermaken met leuke inspirerende tekenlessen. Het gemeenschappelijk doel van al deze lessen is jezelf uit te dagen verschillende teken technieken uit te proberen en vooral het plezier in tekenen te (her)ontdekken. Dit kan je doen tijdens de volgende lessen:

- Kleuren
- Zentangle tekenen
- Portret tekenen
- Teken in de lijn van Escher
- Mandala tekenen
- Inspiratie cursus
- Chakra tekenen

Ik zal in het kort proberen uit te leggen wat je in de bovenstaande lessen gaat doen:

#### **Kleuren:**

Kleuren is enorm populair. Dat is niet zo gek. Het ontspant, brengt je even in een andere wereld en tegelijkertijd ben je iets aan het creëren.

Tijdens deze lessen ga je veel kleuren, maar leer je ook iets over kleurenleer, verschillende manieren van kleuren, kleuren mengen, de betekenis van kleuren en zelf een kleurplaat maken.

Je gaat werken met ecoline, kleurpotlood en fineliners.

#### **Zentangle tekenen:**

In plaats van vlakken in te kleuren ga je ze nu vullen met allerlei patronen, die je stap voor stap worden aangereikt. Hierdoor worden ze je steeds meer eigen. Ook hierbij ben je, net als bij het kleuren heel bewust in het moment bezig (mindfull) en zal je vaak jezelf doen verbazen met het mooie resultaat. Je gaat op klein en groot formaat werken, met voornamelijk fineliners.

#### **Portrettekenen**

Je leert portret tekenen op verschillende manieren. De basisverhoudingen en de opbouw komen aan bod, maar dat niet alleen. Je gaat letterlijk spelen met het portret. Portretten maken in de lijn van bekende kunstenaars, portretten maken in de vorm van een collage, maar ook natekenen naar een voorbeeld. Uiteindelijk zal er ook een model langskomen. Het doel van deze lessen is om feeling te krijgen met het portrettekenen en daarbij ook je eigen creativiteit te ontdekken. De resultaten zullen je zonder twijfel verrassen!

#### **Tekenen in de lijn van Escher:**

Hou je van knippen, plakken en meten? Dan is deze cursus geschikt voor jou! Je gaat namelijk sjablonen maken uit geometrische vormen: vierkanten, zeshoeken, ruiten enz. Deze ga je natrekken op een groot vel papier. Je schuift ze als puzzelstukjes in elkaar en maakt er jouw eigen compositie van. Je gaat katten, vissen, huizen, kippen, vogels tegelmotieven, kubussen en sterren, chinezen en salamanders maken.

(kijk op de website naar voorbeelden [www.studiotekening.nl](http://www.studiotekening.nl) bij workshops 'Escher' of 'blog')

Werken als Escher is geschikt voor iedereen. Ervaring is echt niet nodig. Wel geduld! Het is namelijk erg arbeidsintensief, maar.... daar is het resultaat dan ook wel naar! Je werkt met potlood, waternastiften, ecoline en kleurpotlood.

### **Mandala tekenen:**

Daar heb je vaak wel meteen een beeld bij. De cirkel/mandala staat centraal in deze cursus en symbool voor de ruimte die je hierbij inneemt. Je gaat 'jouw binnenwereld' vorm en kleur geven. Het is een ontspannende cursus waarbij van alles kan en niets moet. Ook, door de verschillende tekenvormen die aan bod komen, zullen het inspirerende lessen zijn, waar je zeker op door kan borduren. Je gaat met (kleur-)potlood, en fineliners werken.

### **Inspiratiecursus:**

Deze cursus is oneindig. De onderwerpen bepaal je samen met de groep. Alle voorgaande onderwerpen kunnen aan bod komen. De eerste les(sen) zal ik zelf aangeven en daarna is ieder vrij zijn wens te uiten, om daar uiteindelijk met zijn allen vorm aan te geven. Je geeft je op voor minimaal 6 lessen. Om je een idee te geven moet je denken aan bijvoorbeeld: kleuren, zentangle, een mandala maken, een Keltische of islamitische knoop, intuïtief tekenen/kleuren of een portret maken enz.

*De prijs van alle lessen is €20,- bij een minimale afname van 6 lessen. De lessen zijn om de week, duren gemiddeld 2 tot 2,5 uur. Het is mogelijk eerst een proefles te komen doen voor €15,-. Dit is inclusief gebruik van alle materialen, koffie/thee en wat lekkers. Bovendien is het mogelijk om op nog nader te bepalen dagdelen in de tussenliggende week werk af te komen maken, als daar behoefte aan is. Dit zit bij de prijs in!*

Zit er een cursus bij die je aanspreekt, of waar je wat meer informatie over wil, dan hoor ik het graag. Zoals je ziet, staan er geen dagen bij, wanneer ze gegeven worden. In oktober wil ik weer van start gaan. Als je een cursus vindt die je aanspreekt, wil je daar dan de dagdelen, waarop je zou kunnen komen, aangeven?

Maandag tot en met vrijdag, van 14.00 tot 16.30 uur of van 19.30 tot 22.00 uur.

Nast deze cursussen, zullen er op zaterdag ook regelmatig **workshops** te volgen zijn.

Er staan er voor nu 2 gepland:

- **23 September** staat in het teken van Keith Haring

In de ochtend ga je aan de slag met mens en dier figuren in de lijn van Keith Haring, om daarmee 's middags je eigen beeldverhaal op papier te maken, met watervaste stiften, ecoline en potlood.

- **7 oktober** staat de Keltische Levensboom gepland. Een boom, waarbij je kennis maakt met knoop- en vlechtwerk op papier. Hier ga je 's morgens mee aan de slag, zodat je daarna de hele dag de tijd hebt om de boom op te zetten en af te maken.

Op nog nader te bepalen zaterdagen zal er een '**Zentangle dag**' komen om op die dag kerstkaarten te zentanglen. En nog een zaterdag waarop je lekker vrij gaat werken, **met Friedensreich Hunderwasser** als inspiratiebron.

*Deze dagen zijn geheel verzorgd, van 10.00 tot 16.00 uur. Voor koffie, thee, lunch wordt gezorgd, inclusief gebruik van alle materialen voor €55,-*

Graag tot ziens bij Studio Tekening

[www.studiotekening.nl](http://www.studiotekening.nl)

Ingrid van Schoonhoven

Achterwerf 167

1357 BV Almere

0619016655

Op **Zaterdag 9 september** is er weer open dag ! Vanaf 10.00 uur kan je langskomen op bovenstaand adres en nog eens op je gemak kijken wat mogelijk is en of er iets bij zit voor je.

De koffie staat klaar!